

Koningsspelen op De Kiem,

Sportief, nat en erg gezellig. De Koningsspelen op De Kiem waren geslaagd. De aula stond vol met feestelijk oranje en dansende kinderen en wij openden de spelen in twee groepen met het lied Daba Die Daba Daa.

De groepen 1,2,3 en 4 speelden onder begeleiding van heel veel ouders en opa's en oma's oranjespelletjes in verschillende klassen: koninklijk sjoelen, jeu-de-Alexander, klimmen als Amalia en nog veel meer. Als tussendoortje kregen de kinderen een appel en komkommer van de Habib markt uit Schagen.

De groepen 5 tot en met 8 waren welkom bij Sportcenter Egmond in de Weidjes waar ze van Dylan en nog twee andere begeleiders een training jeugdboksen kregen. De kinderen speelden Kingtrekbal in de Hanswijk met juf Saskia en speelden bubbelvoetbal in het park.

Als afsluiter kregen alle kinderen een ijsje van Albert Heijn Egmond. Wij willen alle betrokkenen hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze sportieve dag!



Oproep: ouderhulp Koningsdag De Hanswijk: <http://www.dehanswijk.nl/koningsdag>



Het is bijna zover! We hebben een mooie tent welke doet denken aan de tijd bij de molen.

We hebben muziek, we hebben spellen, we hebben kinder en volwassen activiteiten. We hebben food, we hebben drinken en we hebben dat allemaal voor een leuke prijs.

Wat we nog NIET hebben, zijn voldoende begeleiders en we hebben je hulp echt nodig! Het is niet veel werk. Het gaat slechts om een tijdsblok van 12.00-15.00 uur. Je kan kiezen om 1 uurtje te helpen, 2 of 3. De keuze is aan jou.

Meld je snel aan via deze link;

<https://www.dehanswijk.nl/koningsdag/>

Op naar een supermooie dag!

